

SEPTEMBER 2024

JONGEREN NIEUWSBRIEF

HERSTELD APOSTOLISCHE ZENDINGKERK



Hierbij de nieuwste uitgave van de Jongeren Nieuwsbrief, geschreven voor en door jongeren. Wat houdt ons bezig? Hoe komen wij nader tot God en tot elkaar?

Jongerenactiviteiten:

Dit najaar zal er weer een jongerendag worden georganiseerd.

Nieuws en data kun je nalezen op onze website:
www.hazknederland.org

Judadag 25 mei 2024

Op deze Judadag reisden volwassenen en jeugd af naar Nieuwegein. Voor Noali uit de gemeente Utrecht was het een eerste activiteit waar ze andere jongeren van onze kerk zou ontmoeten. Gelukkig dat daar Maartje uit de gemeente Wageningen ook was. Samen hebben ze met de jeugdleiders gesproken over het thema: 'als een bruid getooid'. (Genesis 24)

In de dichtvorm 'elfje' kijken ze terug op deze dag.

trouwen
Izak, Rebecca
bruid, bruidegom, profetie
mooi, kerk, Abraham, Jezus
gezellig

gezelligheid
fijne gesprekken
het gouden voorhoofdsiersel
bruiloft van Izak, Rebecca
leerzaam

Noali

Maartje

Jongerenweekend 2024: Zeeland!

Ook in 2024 heeft er een fantastisch jongerenweekend plaatsgevonden. Het was een weekend vol met heerlijk weer, saamhorigheid, leuke en grappige momenten, maar ook met boeiende en leerzame gesprekken. Kerkwerve bood de jeugd van Juda een prachtige locatie vlakbij Zierikzee. Alle aanwezigen kunnen terugkijken op een heel gezegend weekend!

Vrijdag 21 juni was het dan zover, het jongerenweekend van 2024 ging eindelijk van start. In de loop van de avond arriveerde ongeveer de helft van de groep op camping d'Oute Poppe in het Zeeuwse Kerkwerve. De jeugd sliep in twee gehuurde tenten van de camping en de leiding (uiteraard) in een luxe, volledig uitgeruste lodge. Het was kamperen bij de boer, wat betekende dat er veel dieren op de camping te vinden waren. Ook was er een groot grasveld met een trampoline en volleybalnet en iets verderop een voetbalveld. Gedurende het hele weekend werd hier volop gebruik van gemaakt. Deze vrijdagavond was ook de avond waarop Nederland zijn EK-poulewedstrijd tegen Frankrijk moest spelen. Deze werd uiteraard bekeken met wat lekkere versnaperingen, vanaf een beamer in een schuur op de camping. Daarnaast was er in diezelfde schuur een sjoelbak, pool- en voetbaltafel aanwezig en ook was er buiten de gelegenheid om een kampvuur te maken. De echte mannen van het gezelschap lieten die kans om met vuur te spelen natuurlijk niet aan zich voorbij gaan. Zoals verwacht lag iedereen 'keurig op tijd' op één oor.

Zaterdagochtend sloot de rest van het gezelschap aan, waarna begonnen kon worden aan de eerste discussie. Hierbij werd er verder gegaan met het jaarthema 'bidden'. Na de discussie volgde een lunch, waarbij zinnen als 'er zijn geen schone messen' en 'het stroomt wel over' meerdere malen te horen waren (voor de lezer die niet aanwezig was: u zult het niet begrijpen maar de aanwezigen zullen er vast om moeten lachen). De rest van de middag heeft zich afgespeeld in een klimbos, waar gevaarlijke capriolen uitgehaald moesten worden om van boom tot boom te gaan. Gelukkig kon een ieder genieten van het opereren op deze hoogte, omdat er routes van verschillende niveaus waren en we goed gezekerd op pad gingen. Bij terugkomst op de camping wilde iedereen niets liever dan dat de barbecue bij de lodge meteen werd aangestoken.



Zoals elk jaar was er weer eten in overvloed. Ook konden we genieten van de zangkunsten van Dirk, die achterin de bus van Emile een heerlijke plek had uitgekozen om zijn zangkunsten aan de groep te laten horen. Daarnaast zijn een aantal mensen erachter gekomen dat het voeren van kippen niet geheel zonder risico's gepaard gaat. Na het barbecueën moest het eten snel zakken omdat we ons gingen klaarmaken voor de georganiseerde sponsorloop.



Elke jongere (samen met de fitte Patricia en meneer R.F. Bijster, die natuurlijk ook heel goed als jongelingen gezien kunnen worden) ging rondjes om de camping fietsen, wandelen of hardlopen. De afgelegde kilometers werden nauwkeurig bijgehouden door Martin en er werden prachtige beelden met een drone gemaakt door Emile (de koeien moesten nog wel een beetje wennen aan dit wonderlijke staaltje techniek). De sponsorloop werd gehouden voor onze broeders en zusters in Congo. Door het heerlijke weer en de omgeving kon iedereen nog net even wat harder zijn best doen dan hij of zij al deed. Het enige smetje van de avond was dat die arme Julian misschien nét iets teveel van zijn lichaam vroeg na het genieten van de uitgebreide barbecue. Maar dit, al het zweten en de bijkomende spierpijn was gelukkig niet voor niks geweest want het resultaat mocht er zijn: er is €2500,- opgehaald, een fantastisch bedrag! Na het douchen kon iedereen bijkomen bij de lodge of bij het kampvuur dat weer werd aangestoken. Ook de boerderijkat kon enorm genieten van dit vuur en wilde niets liever dan lekker geaaid worden. 's Nachts waren er constant allerlei vogels te horen (een enkele met zeer bijzonder geluid) die ook maar al te graag wilden laten merken dat ze aanwezig waren. Toch kon er prima in de tenten geslapen worden, om van de lodge nog maar te zwijgen.



Zondagochtend gingen we naar onze kerk in Zierikzee voor de Eredienst. Na afloop van de Eredienst konden we genieten van een kopje koffie met een echte Zeeuwse bolus, dankzij de uitstekende verzorging van de familie Van Loenhout. Hierna gingen we weer terug naar de camping om te lunchen (lees: barbecueën) en kon een ieder nog even ontspannen. Ook was er weer een discussie waarbij we veel met elkaar hebben kunnen delen en leren. Vervolgens was het tijd om alles op te ruimen en maakten we ons klaar voor de tweede Eredienst. Als afsluiting van het weekend was er na de dienst nog de gelegenheid om een broodje te nuttigen en hierna ging iedereen weer op huis aan. Als ik voor mezelf spreek kan ik wel zeggen dat het een geweldig weekend is geweest. Het was mooi om te zien hoe iedereen het zo goed met elkaar kon vinden. We waren een relatief kleine groep, maar daardoor was het mogelijk om snel naar elkaar toe te groeien in zo'n korte tijd. Toch zou ik het zo graag zien dat we met een veel grotere groep op pad gaan, omdat het voor iedere jongere echt een heel waardevol weekend kan zijn. De sfeer is fantastisch, het is heel laagdrempelig en door de verschillende leeftijden kan je al snel iets van elkaar leren. Juist als geloof bij je op een laag pitje dreigt te staan denk ik dat dit een echte aanrader is. Daarom wil ik bij deze alvast iedere jongere van harte uitnodigen om volgend jaar mee te gaan. Twijfelen is doen!

Robin Scholtus, Gemeente Wageningen

Nieuws over de jeugd uit Benjamin

De roep van de jeugd van Benjamin.

Jeugd van Juda.

'Kom over naar Macedonië en help ons' Handelingen 16:9.

'Leer het kind de weg die hij moet volgen, en wanneer hij oud zal zijn, zal hij er niet van afwijken' zegt de Bijbel naar Spreuken 22:6.

De kerk heeft een grote verantwoordelijkheid om rond de jongeren te staan, want deze categorie christenen is de toekomst of de volgende generatie van de kerk. Een kerk die geen jongeren heeft, is gedoemd om vroeg of laat te verdwijnen.

Sinds COVID-19 gaan veel jongeren door een periode van geestelijke droogte als gevolg van sociale en financiële moeilijkheden die een geestelijk nieuw leven inblazen vereisen, waaronder sociale en activiteiten van liefdadigheid, om jongeren te helpen. Daarom verzorgen wij oefensessies voor het versterken van de begeleiders van zondagsschoolkinderen (5 tot 12 jaar) en jongeren (14 tot 20 jaar). Zij hebben materiële, financiële middelen nodig om Bijbels en ander onderwijs lesmateriaal te kunnen kopen, alsmede de nodige steun tijdens de trainingsperiode die de kerk zal organiseren tijdens de zomervakantie, die binnenkort begint.

Maar helaas, met welke middelen, vooral in een land dat geteisterd wordt door oorlog en andere problemen. Geen werk voor hun ouders, geen salarissen, geen motivaties enz... De broeders en zusters van de kerk in Benjamin leven van dag tot dag!

Daarom roepen ze zoals andere keren: 'Kom over naar Macedonië en help ons' Handelingen, 16:9. Zo smeken wij dus om de goddelijke genade, zodat de Eeuwige, onze Hemelse Vader, zijn Geest en zijn Aangezicht naar zijn volk van Benjamin (de jeugd) mag wenden.

Moge de Heer jullie en de hele stammen van Juda en Issaschar zegenen.
Blijvend en voortdurend verbonden in Christus, in Hem met elkaar.



apostel van Benjamin L.A. Nanandana



Scan de QR code voor een donatie
óf uw gift via:
NL51 ABNA 0882 8562 00
t.n.v. Diaconaat Benjamin.

Kopij

Vind je het leuk om ook eens iets te schrijven?

Dan kun je een stukje tekst, puzzel, weetjes, maar ook je vragen doorgeven via:
jongerennieuwsbriefHAZK@gmail.com

Correspondentieadres: Hersteld Apostolische Zendingkerk
Wilhelminastraat 21, 2011VJ Haarlem